

Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging

KONINGS-DAGCONCERT

o.l.v. Danny Nooteboom



GLORIA IN D Antonio Vivaldi

O God, our help in ages past, psalm 90
Laetatus Sum, Vivaldi
Laudate Dominum omnes gentes, Vivaldi
Intermezzo door de solisten
Zadok the Priest, Handel
Hallelujah (uit de Messiah van Handel)

OPEN HOF KERK

Ophelialaan 247 - 1431 HH Aalsmeer

zaterdag 23 april 2022

www.acov.nl

PROGRAMMA

O God our help in ages past (Psalm 90)
Laetatus Sum (Psalm 122) - Vivaldi
Laudate Dominum (Psalm 117) - Vivaldi
Mi lusinga il dolce affetto (uit Alcina) - Handel (solo Alt)
Se pieta (uit Giulio Cesare) - Handel (solo Sopraan)
Zadok the Priest - Handel
Sound the trumpet - Purcell (Duet Sopraan/Alt)
Gloria - Vivaldi
Hallelujah - Handel

Met medewerking van
Dirigent - Danny Nooteboom
Sopraan - Tessa Maalcke
Alt - Wies de Greef
Orgel - Arjen Leistra
Tarisio Ensemble

O God, Our Help in Ages Past (Psalm 90)

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Laetatus Sum (Psalm 122)

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: Gord u aan
om naar des Heeren huis te gaan.
Kom ga met ons en doe als wij.
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Hoe zijn de stammen opgegaan.
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verloor,
hier, waar uw heil'ge muren staan
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar's Heeren woord, om zijns naams ere
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren.

Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten
Om al mijn broeders binnen u,
om's Heeren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Laudate Dominum (Psalm 117)

Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.

Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,

voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan.

Zadok the Priest (HWV 258) is een 4-stemmige Engelstalige kroningshymne, geschreven door G.F. Handel in 1727. De feestelijke barokke compositie wordt voorafgaand aan de zalving en kroning van iedere Britse vorst gezongen.

Zadok, de priester
en Nathan, de profeet,
zalften Salomo koning ;
en heel het volk
jubelde, en sprak:
God bescherm de koning
Lang leve de koning
moge de koning voor altijd leven
Amen! Hallelujah!

Gloria in D

Het Gloria is onderdeel van de heilige mis in de Katholieke kerk. Antonio Vivaldi schreef deze prachtige, ingetogen compositie in 1715 en maakte er een zelfstandig stuk van. Het grootste deel van de inhoud van de psalm is een gebed voor de vrede en welvaart van Jeruzalem, en het gebruik ervan in de kroningsdienst trekt duidelijk een parallel tussen Jeruzalem en het Verenigd Koninkrijk.

- Eer aan God in den hoge
 - En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
 - Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U.
 - Wij zeggen U dank
 - Voor uw grote heerlijkheid.
 - Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
 - Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
 - Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij die wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons; Heer God, hemelse koning, Heer, eniggeboren Zoon, ontferm U over ons.
 - Gij die wegneemt de zonden van de wereld, aanvaard ons gebed.
 - Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
 - Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
 - Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen
-

Hallelujah! (uit de Messiah van Handel)

Hallelujah!
Want de Heer, God Almachtig regeert!
Hallelujah!
Het koninkrijk van deze wereld is het
koninkrijk geworden van de Heer en Zijn Christus;
en Hij zal heersen tot in eeuwigheid.
Koning der koningen en Heer der heren!
Hij zal heersen tot in eeuwigheid,
Hallelujah!
