

132 Er is een roos ontloken



1 Er is een roos ontloken uit barre wintergronden,  
zo als er was gesproken door der profeten mond.



En Davids oud geslacht is weer op-nieuw gaan bloeien in 't midden van de nacht.

2 Die roos van ons verlangen,  
dat uitverkoren zaad,  
is door een maagd ontvangen  
uit Gods verborgen raad.  
Maria was bereid,  
toen Gabriel haar groette  
in 't midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen  
heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen  
als aller dorste tak.  
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood.